

Kritiek - Inhoudsopgave

Tussen 1981 en 1997 zijn 32 nummers verschenen van het tijdschrift 'Kritiek'. Nr 28 is een boek, nl de tweede uitgave van 'Producers om te produceren van W. Coolsaet. In 1988 verscheen een extra editie die niet genummerd werd, met teksten van een colloquium (Politiek en filosofie). In de loop van de jaren werd de redactie af en toe aangepast.

Nr 1 – mei 1981

- Johan Moyaert, Het Sartrianse Néant en de moderne wereld
- Willy Coolsaet, Op zoek naar een filosofie van de eindigheid
- Jan Leyers, Nietzsche: waarheid versus macht
- Philip Vanhove, Het absolute versus het relatieve

Nr 2 – november 1981

- G. Quintelier, Objectiviteitsideaal, moderne biologie en technische innovatie
- Benoît Angelet, Een metakritische vraag bij de *Kritik der Grundlagen des Zeitalters* van Rudolf Boehm
- R. Boehm, "Kritik der kritischen Kritik", een antwoord op Benoît Angelets metakritiek
- Johan Késenne, De "levensadem" van de homo psychologicus in deze tijd
- Willy Coolsaet, Brief aan een jonge vriend over de zin van het leven

Nr 3 – mei 1982

- Marianne Borderé, Introductie in de ethisch-joodse filosofie van E. Levinas
- Marcel Martens, Non cordula sed cor
- Luc Vanneste, Karl Marx: einde en nieuw begin
- Leo Apostel versus Rudolf Boehm: Naar een wetenschap voor mensen, konstruktie of kritiek?

Nr 4 – December 1982

- Sonja Lavaert, Machiavelli's "effectieve waarheid" als politieke ethiek
- Johan Moyaert, De verwording van het gemeenschapsleven
- Gerda Van den Enden, Luce Irigaray, Het 'ene' versus het 'menigvuldige'
- Rolf Geissler, Over de kenniswaarde van literaire kunstwerken
- Rudolf Boehm, Voorstelling van gedichtenbundel "Vlucht langs het stille water" (H. De Greve)

Nr. 5 – Mei 1983

- Luc Vanneste, Voor een bescheiden moraal
- Jef Turf en Johan Moyaert, Een kleine controverse over arbeid en kapitalisme
- Sam Ijseling, Het begrijpen van De Waelhens
- Benoît Angelet, Psychologie, Psychoanalyse als metapsychologie
- Willy Coolsaet, hoe verdeeld is de eindige mens?

Nr 6 – Oktober 1983

- Rudolf Boehm, de betekenis van een fenomenologische kritiek op de wetenschap
- Stefan Beyst en Johan Késenne, Over sociale behoeften en de middel-droel-omdraaiing
- Fernand Tanghe, Ontaarding van arbeid en gebruikswaarde
- André Viane, De grond en de methode in de geneeskunde

Nr 7 – November 1984 (teksten colloquium 11/2/1984)

- Rudolf Boehm, Merleau-Ponty en wij
- Willy Coolsaet, Merleau-Ponty's afwijzing van de traditionele definitie van de mens
- Johan Késenne, Psychoanalyse als fenomenologische kritiek op de psychologie
- Benoît Angelet, L' Oeil et l' esprit : « Avoir toute la vie devant soi »
- Johan Moyaert, Expressie en lijfelijkheid bij Merleau-Ponty
- Erich Schröder, "Alle spreken is zwijgen"

Nr 8 – December 1984

- Willy Coolsaet, Is vrij zijn ter wille van het vrij zijn fundament van de moraal?
- Paul Cordyn, Over Jean-Jacques Rousseaus kritiek op wetenschap en vooruitgang
- Rudolf Boehm, Over bewustzijn, waarheid en vrijheid
- Guy Quintelier, Principiële overwegingen voor een nieuw politiek alternatief
- Kroniek, filosofisch gebeuren in Vlaanderen

Nr 9 -1985/1

- Rudolf Boehm Conferentie van Potsdam (juli 1985)
- Silvio Senn, Zien als ontheffing van denken
- Hans Achterhuis, Solidariteit en veranderende arbeidsverhoudingen
- J. De Visscher en Guy Quintelier, Kritiek van of op het Westers denken (controverse)
- Guy Quintelier, Aliënatie als vrijheid van conflicten
- Kroniek, filosofisch gebeuren in Vlaanderen

Nr 10 – 1985/2

- Rudolf Boehm, Politieke stellingname: de kernoorlog
- Een interview met E. Levinas: Griekse en Romeinse wijsheid
- Hiroshi Kojima, de dubbel-enige structuur van het menselijk ego
- Willy Coolsaet, Een uitdaging voor de ecologische beweging
- Paul Willemarck, "Realismus und Vernunft"
- Guy Quintelier, Afscheid van de religiositeit
- Kroniek

Nr 11 – 1986/1

- Lode Frederix, Politieke stellingname: rechts en het gebruikelijke democratiebegrip
- Christiane Boehm, Blaman, de problematiek van de menselijke verhoudingen
- Rudolf Boehm, Schaamteloze moraal
- Willy Coolsaet, De menselijke verhoudingen in het kader van het ideaal van de vrije activiteit of zelfgenoegzaamheid
- Sonja Lavaert, De tijdsnotie in de verhoudingen
- Johan Moyaert, De megalopsuchia
- Guy Quintelier, Liefde en harmonie
- Gerda Van den Enden, Wat moeten vrouwen met Ivan Illich?
- Paul Willemarck, Taal en gemeenschap

Nr 12 – 1986/2

- Luc Vanneste, Politieke stellingname: de (zelf)moord
- Otto Ullrich, De natuur van de natuurwetenschap
- Willy Coolsaet, Wegwijzer bij het denken van O. Ullrich
- Glenn Rayp, Aanhef tot een radicale wetenschapskritiek
- Jef Turf, Bedenkingen bij de “verwording van het gemeenschapsleven”
- Gerda Van den Enden, Zin en onzin van een colloquium
- Chris Van Kerckhove, Over de verwording vna het gemeenschapsleven
- Kroniek

Nr 13 – 1987/1

- Glenn Rayp, Politieke stellingname: het dilemma van de sociaal-demokratie
- Rudolf Boehm, In philosophos, Sofokles en Oedipoes
- Luc Vanneste, Wat Freud eigenlijk niet gezegd heeft, maar waarin toch zijn betekenis ligt
- Chris Van Kerckhove, Het narcisme van de oneindigheid (Sartre en Lacan)
- Guy Quintelier, Konfliktuele liefde op aarde of narcistische liefde in den hoge?
- Kroniek

Nr 14 – 1987/2

- Rudolf Boehm, Politieke stellingname: de toekomst van de vredesbeweging
- Willy Coolsaet, Nietzsche en de wil tot macht
- Rudolf Boehm, Nietzsche, Heidegger of – is dat metafysica?
- Chris Van Kerckhove, Kunst als tweesnijdend zwaard
- Paul Willemarck, Neokantianen in Parijs
- Luc Ferry en Alain Renaut, Van een terugkeer op Kant, lectuur van de transcendentale dialectiek in het collège de philosophie
- Lode Frederix, Naar een kritiek op de westerse democratie
- Rudolf Boehm, Zijn onrecht, wanhoop en dood reeds definitief weggenomen?
- Kroniek

Nr 15 – 1988/1 – Perestroïka

- Glenn Rayp, Politieke stellingname: de mythe van Europa
- Luc Vanneste, Valkuilen in de ideologie
- Jef Tuf, De perestroïka als triptiek
- Rudolf Boehm, het communisme in het geding
- Ludo Loose, Perestroïka, “markt en staat als boezemvrienden”
- Ernst Schwarz, China op weg naar de volgende eeuw
- Otto Ullrich, Techniek en arbeid, historische ontwikkeling en aanzet tot heroriëntering
- Kroniek

Nr 16 – 1988/2 – De vrede?

- Rudolf Boehm, Politieke stellingname: poging tot een bijdrage tot de verduidelijking van de eisen gesteld aan een ‘nieuw politiek denken’
- Johan Clarysse, Over de mogelijkheid of de onmogelijkheid van een duurzame vrede
- Vilho Harle, Religieuze en politieke tegenstellingen in onze Europese culturele erfenis
- Willy Weyns, Over actieve geweldloosheid
- Johan Niezing, Defensiepolitiek, het geval PPBS
- Luc Vanneste, Afscheid van de klassenstrijd?
- Kroniek

Zonder nummer – 1988 – Politiek en filosofie (teksten colloquim 16/01/1988)

- Rudolf Boehm, Politiek en filosofie
- Wolfgang Eichhorn, Denken over de geschiedenis en wegen naar de toekomst van de mensheid
- Sonja Lavaert, Machiavelli’s filosofische visie op het politieke handelen
- Koen Raes, Politieke filosofie en politieke economie
- Ulrich Röseberg, Weten – geweten – verantwoording.

Nr 17 – 1989/1 – De mislukte natuurbeheersing (samenstelling G. Quintelier)

- Rudolf Boehm, Politieke stellingname: een nieuwe ethica?
- Rudolf Boehm, Natuur en cultuur
- Guy Quintelier, Het noodzakelijke conflict tussen mens en natuur
- Lode Frederix, Roszaks ‘tegencultuur’
- Johan Moyaert, Ellende van de wetenschappelijke cultuur
- Lieven Plouvier, De milieubeweging droomt nog steeds van het aards paradijs
- Willy Coolsaet, Over de filosofische oorsprong van de milieuproblematiek
- Ilse Daems en Luc Vanneste, Polemie over vorm en inhoud
- Kroniek

Nr 18 – 1989/2 Conflict en geweld – deel 1: menselijke conflicten

(samenstelling R. Boehm en G. Quintelier)

- Guy Quintelier, De conflictualiteit van het menselijk bestaan
- Rudolf Boehm, Het conflict tussen mens en natuur
- Glenn Rayp, Inflatie en behoeftenbevrediging
- Lode Frederix, Conflict, tijdruimtelijkheid en democratie
- Rudolf Boehm en Jef Turf, Het conflict tussen de mensen onderling
- Ludo Dierickx, Het succes van conflicten tussen naties
- Guy Quintelier, Het conflict in de mens zelf

Nr 19 – 1990/1 Conflict en geweld – deel 2: de omslag van conflict in geweld

(samenstelling R. Boehm en G. Quintelier)

- Chris Van Kerckhove, Het drievoudig geweld
- Willy Coolsaet, Natuurgeweld en geweld tegen de natuur
- Johan Moyaert, Geweld op economisch vlak (onderzoek naar oorzaken van verarming)
- Sonja Lavaert, Politiek en geweld
- Rudolf Boehm, Oorlog, moraal en conflict
- Karen François, Guy Quintelier en Gerda Van den Enden : conflict en geweld tussen mannen en vrouwen, een discussie
- Chris Van Kerckhove, De twee verschijningsvormen van het geweld tegen zichzelf: neurose en psychose
- Luc Vanneste, Epiloog: Pleidooi tegen geweld en geweldloosheid

Nr 20 – 1990/2 - De twintigste eeuw in de filosofie (samenstelling Johan Moyaert)

- R. Boehm, Freud en de ethica
- Lode Frederix, Husserls ontdekking van de "Einstellung"
- Harry Berghs, Opvoeding tot denken, enkele notities bij het werk van M. Heidegger
- Sonja Lavaert, Over idealisme en materialisme, A. Gramsci
- Ludo Abicht, Herbert Marcuse als Populaire onheilsprofeet
- Jacques De Visscher, Emmanuel Levinas, een kleine geschiedenis
- Luc Vanneste, Sartre, oneindige vrijheid in eindigheid
- Willy Coolsaet, Merleau-Ponty en de eindigheid
- Erik Oger, Kuhn en de "noodzakelijke spanning"
- Chris Van Kerckhove, Inleiding tot een architectuur van het zelf, over het denken van M. Foucault
- Koen Raes, Alasdair MacIntyre, Moraliteit, moderniteit en het goede leven
- Johan Moyaert, Christopher Lasch over de therapeutische ethiek en het verval van de politiek

Nr 21 – 1991/1 – Ecologie en anti-humanisme (samenstelling W. Coolsaet)

- Ullrich Melle, Is de moderne techniek een menselijk project?
- Otto Ullrich, Groene technologiekritiek en socialisme
- Rudolf Boehm, Mens, natuur en techniek, tegen het anti-humanisme
- Willy Coolsaet, Over de antropocentrische droombeelden van het ecocentrisme
- Johan Moyaert, Christelijke wortels van het ant-humanisme

Nr 22 – 1991/2 – Groei of geen groei (oorzaken milieucrisis)

- Woord vooraf
- Stelling R. Boehm
- Etienne Vermeersch, Tussen groei en wildgroei
- Aviel Verbruggen, Groei en technologische produktiewijze
- Boudewijn Bouckaert, Over de groeiende onzin omtrent groei
- Robert Stallaerts, Technologie of geen technologie?
- Johan Malcorps, Technologie en groei
- Wilfried De Vlieghe, Over groei, grenzen en noden
- Ludo Dierickx, Groeien in termen van gebruikswaarde of alleen maar van ruilwaarde?
- Raf Willems, Het zien van uw steden doet meer dan ooit pijn aan de ogen
- Ulrich Melle, Een ziekte zonder naam
- Johan Moyaert, Adam Smith' beschouwingen over 'het verlangen om onze levensomstandigheden te verbeteren'
- Willy Coolsaet, Over de ontoereikendheid van het begrip 'Groei van het nationaal inkomen
- Besluit R. Boehm

Nr 23 -1992/1 – Foucault en de ethiek (samenstelling Willy Coolsaet)

- Rob Devos, Woord vooraf
- Rob Devos, Michel Foucault en de onmogelijke kritiek
- Willy Coolsaet, De Griekse zelfgenoegzaamheid – over Foucault en de (homo)seksualiteit
- R. Visker, Fascinatie voor Foucault
- M. Van Uytfanghe, encratisme en verdrongen erotiek in apocriefe 'apostelromans'
- P. Willemarck en J. Timmermans, Dreyfus en P ; Rabinow, Michel Foucault, beyond structuralism and hermeneutics (kritische recensie)
- Rudolf Boehm, Het wereldtheater van de theorie en de gevoeligheid van de betrokkenen
- Paul Willemarck, Afscheid van een loopbaan

Nr 24 – 1992/2 – Impasses van de markteconomie

- Johan Moyaert, Impasse van de markteconomie, onze verhouding tot de derde wereld
- Rudolf Boehm, Markt, manufactuur en machines als specifieke kenmerken van de moderne economie
- L. Glabeke, Vrijhandel, balsem of kwakzalfje op de economische wonde?
- Luc Vanneste, Fukuyama, de triomf van de geschiedenis en de laatste marxist
- R. Rosseel, Kanttekeningen bij de ideologie van het autosysteem
- Glenn Rayp, Vijf bedenkingen bij 'Groei of geen groei', een inleiding en geen besluit

Nr 25 – 1994/1 – Gemengde gevoelens, ook in verband met politiek en moraal

- Rudolf Boehm, in memoriam Gerda Van den Enden
- Johan Moyaert, Woord vooraf
- Rudolf Boehm, De honger en de zin van het leven
- Luc Vanneste, Over ware en valse behoeften
- Rudolf Boehm, Hoe men zich voelt, of over de oorsprong van de intentionaliteit
- Willy Coolsaet, Ludwig Feuerbach over het geluk; over de plaats van de gevoeligheid in het menselijk leven; liefde versus liefdesverlangen
- Rudolf Boehm, Gevoelens, begrip en morele gedraging
- Paul Willemarck, De grenzen van de gevoeligheid

Nr 26 – 1994/2 – Is er nog een alternatief voor het kapitalisme?

- Woord vooraf
- Luc Vanneste, revolutionaire reformist
- Willy Coolsaet, heeft het kapitalisme nog toekomst?
- E. Woit, Is er nog een alternatief voor het kapitalisme?
- H. Luft, Eigendomsproblemen in het transformatieproces
- Rudolf Boehm, Het kapitalisme en het alternatief
- Aviel Verbruggen, Geen droom maar realiteit als alternatief
- Geert Mareels en Glenn Rayp, Over voorwaardelijkheid en mogelijkheden
- Jef Turf, Terug naar meer staat
- Guy Quintelier, Kapitalisme: uitbuiting op het vlak van de arbeid of de ruil?
- J. Mertens, Het verhaal van een alternatief
- Nico Jacquemin, De valstrik van het economische

Nr 27 – 1995/1 – Ecologie, diep of oppervlakkig

- Rudolf Boehm, Woord vooraf
- Ulrich Melle, Radicale ecologie als uitweg uit de beschavingscrisis
- Guy Quintelier, Gevaarlijke naïviteit van de deep ecology
- Rudolf Boehm, Ecologie, filosofie en ideologie
- Willy Weyns, Een sociaal-ecologisch alternatief in wording
- J. Peeters, Links, zicht en vernaculair
- R. Jacobs, Murray Bookchin en de dialectiek van het beschavingsproces

Nr 28 – 1996/1 – Producersen om te produceren, Het kapitalisme en de ontwikkeling van de produktieve krachten volgens Marx

Dit is de tweede en herziene uitgave van een boek van Willy Coolsaet. De eerste uitgave verscheen in 1982 als een afzonderlijke uitgave van Kritiek.

Nr 29 – 1996/1 – Dodelijke harmonie, over conflicten in het menselijk bestaan

(samenstelling Johan Moyaert en Guy Quintelier)

- Guy Quintelier, De conflictualiteit van het menselijk bestaan
- Willy Coolsaet, Harmonie of oneindigheid, de boeman?
- Pat Patfoort, Noch conflict, noch geweld, of de geweldloze mogelijkheden van de mens
- Frederik Janssens, Vrijblijvende conflictualiteit, dogma's van G. Quintelier
- Jan Debrouwere, 't Is stil waar het niet waait
- Louis Van Geyt, een vruchtbaar compromis
- Georges Spriet, Democratie en geweldpreventie
- Ludo Abicht, Conflictualiteit in Palestina
- Johan Moyaert, De 'economische harmonieën', een confrontatie met de verdedigers van het kapitalisme
- Guy Quintelier, Mag de duif nog vliegen, een repliek

Nr 30 – 1996/2- Verschil en geschil (samenstelling J. Moyaert en G. Quintelier)

- Johan Moyaert, Woord vooraf
- Hans Achterhuis, Utopie en geweld
- Rudolf Boehm, De eeuw van Martin Heidegger of 'Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie'
- Guy Quintelier, Over natuurafhankelijkheid, harmonie en natiaanaal-socialisme
- Marc Van den Bossche, Denken zonder grond
- Willy Coolsaet, De oorlog verklaard?
- Leo Beyers, Het 'andere' conflict: de woorden en het gebeuren

Nr 31 – 1997/1- Wetenschap en waarheid

- Guy Quintelier, Woord vooraf
- Johan Moyaert, De bedriegelijke vervanging van de leefwereld door ideële objecten
- Lode Frederix, Objectivisme is nihilisme
- André Viane, Objectiviteit in de medische wetenschap: een mythe?
- Rudolf Boehm, Over twee wetenschappelijke revoluties (T. Kuhn)
- Willy Coolsaet, Over de tweelingbroers objectivisme en relativisme
- Christian Van Kerckhove, De machtige waarheid van M. Foucault
- William Denayer en Louis Albrechts, Een inleiding tot Bruno Latours kritiek op het moderne denken over 'natuur' en 'maatschappij'
- Rudolf Boehm, Aristoteles' laatste analyse

Nr 32 – 1997/2 - Waarvoor filosofie?

- Johan Moyaert, Woord vooraf
- Johann Gottlieb Fichte, Eerste inleiding
- Rudolf Boehm, waarvoor filosofie?
- Koen Boey, Waarvoor filosofie? Welke filosofie?
- Paul Willemarck, Nood aan filosofie
- Lode Frederix, Over de mogelijkheid en noodzakelijkheid van de filosofie
- Guy Quintelier, Over de noodzaak van ideologiekritische vorming
- Karl Marx, Het geheim van de speculatieve constructie
- Willy Coolsaet, De Twintigste eeuwse filosofie in hoofdwerken, recensie